

Skogshistoriska Sällskapet Årsberättelse 2020

Skogshistoriska Sällskapet är en ideell förening, som verkar för att skogshistoriska värden uppmärksammas, bevaras och används samt främjar skogshistorisk forskning och kunskaps spridning. Sällskapet bildades 1990 med ambitionen att vara en samlingspunkt för personer med intresse för skogs- och kulturhistoria.

» **FÖR ATT FRÄMJA SITT SYFTE** anordnar Skogshistoriska Sällskapet exkursioner, seminarier och resor, publicerar en tidning och en årsskrift, delar ut belöningar, samt bedriver annan med Sällskapets syfte förenlig verksamhet.

STYRELSEN HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET hållit elva protokollförda möten. Samtliga per telefon. På grund av den världsomfattande coronapandemin fick i stort sett allt som planerats detta jubileumsår ställas in.

Med anledning av sällskapets 30-åriga existens var planeringen att uppmärksamma detta med ett tredagars jubileumsprogram i Stockholm i slutet av mars med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som arena. Det enda som kunde genomföras var en formell årsstämma per telefon med ca 20 deltagare.

DEN ENDA EXKURSION SOM bedömdes kunna genomföras på ett coronasäkert sätt var den i Björnlandets nationalpark i sydöstra Lappland i mitten av augusti. Ett tjugotal deltagare fick uppleva professionell guidning i en närmast orörd vildmarksmiljö.

MEDLEMSTIDNINGEN Skogshistoriska Tidender har som vanligt utkommit med fyra nummer. Årsskriften, med rubriken "Skogen i litteraturen", utkom i mellandagarna tillsammans med Tidender nr 4.

Styrelsen beslutade på försommaren att ta fram en skrift utifrån jägmästare Bengt Anderssons i Dalarna examensarbete från 1987. Skriften, som har titeln Gott Virke, förmedlar kunskaper om hur trä användes förr. Den skickades ut till alla medlemmar med Tidender nr 3 som en liten kompensation för alla inställda exkursioner.

Sällskapets webbsida (skogshistoria.se) hade under året 15 000 besök och 11 300 unika användare. Mest välbesökta är sektionerna Skogshistoria och föreningens aktiviteter. Det artikelarkiv som lanserades 2018 är också välbesökt. Här finns nu cirka 270 artiklar från sällskapets samtliga årsskrifter. Under året har ett projekt igångsatts för ett arkiv även för artiklar från Tidender. Detta beräknas bli tillgängligt

under 2021. Webbsidan blev på grund av ett företagsköp flyttat till ett nytt webbhotell under hösten. Flytten har medfört stora problem med funktionalitet och snabbhet för sidan, och arbete har fortgått under hösten för att rätta till problemen, som fortfarande delvis kvarstod vid årsskiftet 2020-2021.

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET har instiftat utmärkelsen Örtugen som årligen delas ut för att stödja och stimulera dem – amatörer eller professionella – som på olika sätt arbetar med skogshistorisk forskning. Priset består av ett diplom och en penningssumma på 5 000 kr. Två Örtugar, nr 56 och 57 i ordningen, delades ut. Örtug nr 56 tilldelades Sivert Norén för boken "Skogsbrukets utveckling under 1900-talet – från yxa till helmekanisering". Örtug nr 57 tilldelades Linda Norén för hennes examensarbete på 30 högskolepoäng inom Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, "Det var ett äventyr – en studie om livet som flottare efter Piteälven".

DET REGIONALA NÄTVERKET med för närvarande 15 kontaktpersoner finns över hela landet och fyller en viktig funktion med att sprida information om vår verksamhet och samla upp idéer. Under hösten arrangerades en videokonferens med kontaktpersonerna i syfte att fånga in och diskutera tänkbara framtida exkursions- och artikeluppslag. Mötesformen gav mersmak.

ÖVRIGT. Skogshistoriska Sällskapet är engagerade i Museinätverket Skog & Trä, som samlar skogshistoriskt inriktade museer i landet. Tillsammans verkar vi för att skogens kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas på ett bättre sätt än vad som idag är fallet. Vi har fortsatt arbetet med skriften "När skogen gjorde Sverige rikt". Skogshistoriska Sällskapet har under året bidragit till en broschyr och informerat om museerna via sociala medier inför och under sommarsäsongen. Årets nätverksmöte genomfördes digitalt utan vår medverkan. På nordisk basis har sällskapet ett visst samarbete och utbyte kring idéer och erfarenheter.

EKONOMI, belopp i kr (fjölårets siffror inom parentes). Årets ekonomiska resultat blev 34 416

(- 69 133) vilket medförde att eget kapital ökade till 455 874 (421 458).

De totala intäkterna uppgick till 697 988 (681 529). Medlemsavgifterna ökade med drygt 3 % till 407 000 (393 297) och försäljningen av annonser inbringade 112 500 (119 500) trots en vikande annonsmarknad.

Riksantikvarieämbetet gav i likhet med föregående år ett anslag på 70 000 och från Rundvirkesstiftelsen erhöles ett stöd på 80 000 till satsningen på boken Gott Virke.

Bokförsäljningen gav 9 016 (17 452), frivilliga bidrag från medlemmar 16 472 (9 380) och exkursioner 3 000 (71 900).

Årets totala kostnader uppgick till 664 868 (751 394). Kostnaderna för styrelsemöten uppgick till 8 685 (46 460), en minskning beroende på möjligheten till kostnadsfria digitala möten. Arvoden till sekreterare och kassör uppgick totalt till 75 000 (93 750).

Kostnaden för inställt 30-års jubileum uppgick till 49 463 och kostnaden för arbete med underhåll av hemsidan, inklusive ett tvingande byte av webbhotell, beräknas uppgå till 19 045 (5 781).

Kostnaden för förlagsverksamheten; produktion, tryckning och distribution av Tidender och Årsskrift uppgick sammanlagt till 369 380 (361 122) vilket är en marginell ökning.

Kostnaden för projektet Gott Virke uppgick till 102 675.

Medlemmar	2020	2019
Hedersmedlemmar ¹	8	8
Enskilda medlemmar	1 148	1 130
Familjemedlemmar ²	298	276
Studerande	9	7
Totalt	1 463	1 421

Familjemedlemskap räknas som två medlemmar. Av totalt 1463 medlemmar var 271 (243) kvinnor. Antal medlemmar ökade med 42 (99).

Den 4 februari 2021

För styrelsen i Skogshistoriska Sällskapet

*Hans-Jöran Hildingsson
Rose-Marie Högberg
Mats Hannerz*